



MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEKONFERENSEN DEN 28-30 OKTOBER MED M/S SYMFONI.

Vi var 19 personer som fredagen den 28 oktober åkte till Värtahamnen i Stockholm för att ta båten till Helsingfors och till styrelsekonferensen tillsammans med valnämnden. Vi kom med buss från Mjölby, Linköping och Norrköping.

Hela styrelsen och valnämnden var med, några anhöriga hade också valt att följa med oss. Vi var alla förväntansfyllda för hur det här skulle bli, det var första gången vi gjorde något så här stort tillsammans.

Vi samlades alla i konferensdelen på båten för att inta kaffe med dopp och därefter intog vi konferenslokalen tillsammans med anhöriga.

Björn började med att hälsa alla välkomna och gick igenom tider och program för helgen, därefter fick de anhöriga göra vad de ville, några valde att stanna kvar och var med på styrelsemötet. Valnämnden var med på styrelsemötet i 1 timme och därefter gick de till egen möteslokal och hade möte.

Vi intog en gemensam middag som bestod av en buffé. Maten var god och det fanns mycket att välja på och förhoppningsvis så fanns det mat för allas smaker.

Resten av kvällen fick var och en göra vad de ville. Många av oss satt tillsammans och umgicks i en av de stora salongerna och pratade och tittade på uppträdande.

Lördag morgon åt vi en stor frukost. Nästan alla tog en promenad ut på staden, en del gick och tittade på sevärdheter, några valde att vara kvar på båten och bara ta det lugnt.

Styrelsemötet började gemensamt med valnämnden kl. 14.00. Valnämnden hade sedan egen möteslokal och möte i 2 timmar, och som brukligt ville valnämnden prata med oss i styrelsen enskilt.

Som avslutning samlades vi alla även anhöriga för en utvärdering av konferensen. Alla fick komma till tals och tycka till om helgen. Det blev bara positiva kommentarer. Alla var mycket nöjda och belåtna och tyckte det var trevligt både arrangemanget och att få ha den gemenskapen som blev under hela helgen samt att det fanns gott om tid till diskussioner på styrelsemötet och att valnämnden också fick gott om tid till sina diskussioner och till att samtala enskilt med oss i styrelsen. Alla såg fram emot att det skulle bli en nästa gång.

Därefter intog vi en middag som blev repris av kvällen innan, buffé.

Efter maten var det fritt att göra vad man ville på båten, en del shoppade och några samlades och hade några trevliga timmar innan det var dags att gå till sängs.

Söndagen började med frukost och sedan var vi tillbaka i Värtahamnen där bussarna stod och väntade för att ta oss tillbaka.

Vid pennan
Britt Axelsson